

VERBINDING ZOEKEN

Ruim een jaar geleden stelde de Protestantse Kerk in Nederland twee verbindend specialisten Kerk en School aan. Ze zette hiermee de relatie tussen kerk en school opnieuw op de kerkelijke agenda. Waarom?



Corina Nagel-Herweijer MSc is verbindend specialist Kerk & School voor het basisonderwijs bij de Protestantse Kerk in Nederland.

Nu de scholen begonnen zijn, geven we volgende week aandacht aan het christelijk onderwijs in een krimpregio.

Voor informatie kan contact worden opgenomen met de dienstorganisatie van de Protestantse Kerk via info@protestantsekerk.nl of 030-8801880.

Veel kerkelijke gemeenten hebben een bijzondere relatie met de nabijgelegen school. Ze organiseren excursies in de kerk, houden kerk- en school-vieringen, verzorgen gastlessen op school, zijn een lokale werkgroep voor het godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) op openbare basisscholen, bieden leerlingen of leraren een luisterend oor, denken mee over de identiteit van de school, geven workshops aan leraren of bieden leerlingen ruimte om de maatschappelijk stage in een van hun projecten te laten lopen.

OUDE PAPIEREN

De relatie tussen kerk en school heeft oude papieren. Zo speelden kerken een belangrijke rol bij de totstandkoming van het christelijk onderwijs. In die begintijd waren school en kerk sterk verweven. De kerk had bijvoorbeeld zitting in het bestuur. Inmiddels is een dergelijke relatie een uitzondering. Geleidelijk is de relatie, door bijvoorbeeld de secularisatie, de professionalisering van scholen en door verschillen van visie op de rol van de kerk binnen het onderwijs, steeds losser geworden en was deze ook regelmatig als zuur te typeren. Toen prof. dr. S. Miedema in 1993 op de Startdag christelijk onderwijs stelde dat de verzuiling een gepasseerd station was en dat kerken zich niet met het onderwijs moesten bemoei-

en, was de overgrote meerderheid van de aanwezigen het met deze zienswijze van Miedema eens. Toch lijkt het erop dat het vandaag de dag zowel scholen als kerken weer lukt elkaar onbevengd tegemoet te treden en op een positieve manier gebruik te maken van elkaars expertise. Kerken zoeken naar wegen om in deze tijd relevant te zijn voor de samenleving. Scholen op hun beurt zoeken naar wegen om hun

Foto Twitter



identiteit gestalte te geven en bij te dragen aan de brede identiteitsvorming van hun leerlingen. En juist in deze zoektochten vinden scholen en kerken elkaar. Door samen te werken, kunnen ze de brede identiteit van de school versterken en vindplaatsen van geloof, hoop en liefde voor de leerlingen ontsluiten.

VERBINDEN

De Protestantse Kerk in Nederland wil deze gezamenlijke zoektocht van school en kerk ondersteunen. Twee verbindend specialisten School en Kerk, van wie ik er een ben, helpen gemeenten en scholen de bestaande relaties te versterken of nieuwe relaties te leggen. Wanneer we de functienaam ontleden, blijkt wat dit werk inhoudt. Allereerst verbinden wij niet alleen scholen en kerken, wij brengen ook mensen met elkaar

in contact die met dezelfde vraagstukken bezig zijn. Lokaal vinden er namelijk fantastische initiatieven plaats. Veel mensen hebben echter het gevoel dat zij steeds het wiel moeten uitvinden, terwijl honderd kilometer verderop een zelfde wiel uitgevonden wordt. Maar ook op landelijk niveau zoeken wij de verbinding. Wij zijn bijvoorbeeld blij met het contact met de Gereformeerde Bond. Zij hebben als het gaat om het faciliteren van de relatie tussen kerk en school een lange staat van dienst. Daarnaast werken we nauw samen met koepelorganisaties uit het onderwijs, zoals Verus en PC GVO, die veel gemakkelijker dan de kerk contact kunnen leggen met hun eigen achterban, de scholen. Juist door nauw samen te werken met verschillende partners zijn we in staat om scholen en kerken te ondersteunen om op school iets van Gods liefde zichtbaar te maken. Daarnaast zijn wij specialisten. In ons werk houden we ons bezig met de relatie tussen kerk en school. Hiervoor is het belangrijk dat we zicht hebben op zowel ontwikkelingen in het onderwijs als in de kerk en zowel op landelijk als op lokaal niveau. Deze kennis gebruiken we om lokale gemeenten te ondersteunen en om, samen met kerken en scholen, nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

NIUWSBRIEF

Wie wil samenwerken met de school in zijn of haar buurt, of als leraar of directeur meer wil samenwerken met de kerk, kan zich inschrijven voor de nieuwsbrief School & Kerk op www.schoolkerk.nl.

CORINA NAGEL