

Kolossenzen 3:1 – ‘Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.’

Psalm 27:3 en 5

Psalm 86:6

Psalm 73:13 en 14

Psalm 84:6

Psalm 16:6

Lezen: Kolossenzen 3:1-15

Door ds. J. Muller, Bleskensgraaf

Gemeente,

Paulus schrijft hier dat de opstanding van de Heere Jezus niet alleen iets is wat de christen gelooft, maar dat het een werkelijkheid is. We geloven niet alleen in de lichamelijke opstanding van de Heere Jezus Christus. We geloven ook dat de Heere Jezus door Zijn opstanding geweldige zegeningen verworven heeft voor Zijn volk.

Wat zijn dat voor zegeningen?

De Catechismus noemt de drie manieren in zondag 17.

Ten eerste heeft de Heere Jezus door Zijn opstanding de overwinning behaald over zonde, dood en satan. Ten tweede wekt Christus door Zijn opstanding op tot een nieuw leven. En ten derde wordt door Zijn opstanding onze opstanding gegarandeerd.

De opstanding van Jezus Christus is van wezenlijk belang voor ons behoud. Want was Christus niet opgestaan, konden u, jij en ik niet gered worden.

De opstanding van Christus geeft rijke zegeningen en is van groot nut, maar het houdt ook een grote verantwoordelijkheid in. Dat wordt in de woorden van onze tekst uitgedrukt.

De apostel Paulus schrijft: Indien, als u dan met Christus opgewekt bent...

Daar hebt u het feit van de opstanding.

Zo zoek... de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God.

Wanneer we dit gedeelte voor ons nemen, dat zijn we bij het tweede deel van de brief gekomen. In de regel begint Paulus zijn brieven altijd met de leer, om vervolgens naar de praktijk te gaan. Zo ook in deze brief.

Met het begin van hoofdstuk 3 komen we bij de praktische uitwerking van wat hij de gemeente geleerd heeft. En wat hij de gemeente vertelt is dit: Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is.

Het gaat erom dat we op de hemel gericht zijn. Dat we geestelijk leven.

Want door de manier waarop we denken laten we zien wie we zijn. Wat een mens in zijn binnenste denkt, zo is hij. Als je iemands gedachten zou kunnen lezen, zou je heel veel van hem te weten komen. Dan weet je precies wat voor persoon hij is, wat voor karakter hij heeft.

Niet wat mensen zeggen of doen bepaalt wie ze zijn, maar wat zij denken. Dus train je denken, laat je verstand gericht zijn op de dingen die boven zijn. Zoek de dingen die boven zijn, zegt hij. Hemelse zaken bedoelt Paulus. Zaken die met God te maken hebben en met de hemelse heerlijkheid.

Overdenk het toekomstige leven, de eeuwige bestemming. Denk veel aan de hemel, bedoelt hij. Denk dan ook aan onze heerlijke Zaligmaker de Heere Jezus, Die door lijden tot heerlijkheid kwam.

Denk eraan waar Hij nu is. Hij zit daar in de hemel aan de rechterhand van God. Denk aan wat Hij heeft gedaan. Spreek erover. Mediteer erover. Overdenk.

Maak Zijn daden tot een voorwerp van je denken. Richt, zodra je wakker wordt je denken op deze dingen. Ja, dat is een heel ding. Maar dat is wat Paulus bedoelt. Het is een heel praktische aansporing.

Waarom? zegt u, zeg jij. Waarom hebben we deze aansporing nodig? Dat zal ik proberen uit te leggen.

In de hele menselijke samenleving en daarmee ook in alle kerken, zijn er twee soorten mensen. In heel de menselijke samenleving zijn er mensen die de normen willen versterken en er zijn er die de normen willen verzwakken. Dat kun je in elke samenleving of gemeenschap op aarde ontdekken.

Als je een vergadering van bestuur binnenstapt, dan ontdek je al snel dat er onder hen zijn die de waarden, de normen willen versterken en dat er zijn die ze willen verzwakken, die er niet zo de nadruk op willen leggen.

En wanneer je een klas binnenstapt zie je hetzelfde bij de kinderen in het klaslokaal. Laten zoals het is of veranderen. Beweeg je je onder advocaten, of politici, daar zie je voortdurend hetzelfde.

Er zijn er altijd die voor bepaalde waarden en normen staan en die voorstaan, en er zijn er altijd die er vanaf willen, en ze minder nadruk willen geven.

Nu worden we aangespoord om in de kerk op de hemel gerichte gedachten te ontwikkelen, een geestelijke houding die op boven is gericht. Dan bemoedigen we elkaar en beuren elkaar op, zodat we de waardenormen versterken.

En wanneer we dat niet doen, dan leidt dit er toe dat het allemaal afzakt en verzwakt in de gemeente. Dat kunnen we vandaag in de kerken waarnemen. Dit zijn de problemen die we tegenkomen. De één wil minder regels, minder gehoorzaamheid aan wat de Bijbel letterlijk zegt... en spreekt over tijdgebonden en cultureel bepaald.

Wat belangrijk is, is dat wat Paulus hier schrijft. Zoek de dingen die boven zijn, richt je denken daarop.

Nadat Paulus deze aansporing heeft gegeven, zegt hij waarom dat belangrijk is. Want, zo zegt hij, de christen is verenigd met Jezus Christus.

Zal ik het nog een keer proberen uit te leggen?

Paulus zegt in deze woorden dat de christen verenigd, verbonden is met Christus in Zijn verlossende daden.

Let er op waar hij het zegt. In het vorige hoofdstuk heeft Paulus het erover dat we met Christus gestorven zijn. Hier in vers 1 zegt hij dat we met Christus opgewekt zijn. In vers 3: want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen.

In vers 4 zegt hij dat we met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid met Christus.

Er zijn drie belangrijke verlossingsdaden die we moeten bedenken. Daar moeten we onze gedachten op zetten en die moeten we leren verstaan.

Dat zijn de dood van Christus, de opstanding van Christus en ten derde de hemelvaart van Christus. Dat verliezen we nogal eens uit het oog en vergeten we nogal eens. En toch behoren deze daden tot het hart van het Evangelie.

De apostel zinspeelt hier op deze drie daden en ook elders in zijn brieven. Bijvoorbeeld in Romeinen 6.

Wat de apostel hier zegt van Christus' verlossingswerk, dat geldt voor alle ware gelovigen in hun eigen geestelijke leven.

Er zijn twee vertegenwoordigers waar in de Bijbel naar verwezen wordt. Er is Adam en er is Christus.

In de Bijbel lezen we van hen als de eerste en de laatste Adam. Of als de eerste en de tweede Adam. Er zijn er dus twee. Wanneer we het hebben over de vertegenwoordigers dan hebben we het over hen en over allen die met hen verbonden zijn.

Dus de handeling van één van hen heeft gevolgen voor alle anderen. Zo was het met Adam, toen hij zondigde door de verboden vrucht te eten. Deze ene daad had invloed op de hele wereld en bracht over ons de zonde en de dood. Over ons allemaal.

De eerste zonde van de eerste mens, bracht de dood voor de hele wereld. Adam was een vertegenwoordiger van ons allen. En zijn zonde had gevolgen voor al zijn kinderen, voor heel zijn, oftewel het hele menselijke nageslacht.

Zo is het ook met Christus. Christus is vertegenwoordiger. Toen Hij leefde, stierf en opstond uit de dood, deed Hij dat niet als individu. Niet alleen voor Zichzelf. Maar Hij deed dat als vertegenwoordiger van heel Zijn volk.

Wat wil Zijn dood en opstanding en hemelvaart ons leren? Wat is de betekenis van deze daden?

Deze geweldige verlossingsdaden moeten we als volgt leren verstaan. Christus stierf om de prijs te betalen die nodig was voor onze verlossing. Hij betaalde God de Vader de prijs om ons allen te verlossen van de dood en van de hel. En wat was die prijs? Waarmee, jongens en meisjes, betaalde de Heere Jezus? Inderdaad met Zijn eigen bloed. Met Zijn dood. Met Zijn eigen veroordeling door God.

Nu zijn er mensen die dit niet graag horen. Die willen niet weten van zo'n boodschap, van het betalen van Christus voor onze zonden. Maar dit is wat de Bijbel heel duidelijk ons leert. Christus stierf als onze vertegenwoordiger en als onze plaatsvervanger.

Wat houdt de opstanding in? De opstanding is het bewijs van de aanname, de voldoening van die betaling, van de prijs waarmee betaald is.

Het kan zijn dat je bij jezelf zegt: Hoe weet ik nu dat Jezus de prijs betaald heeft voor mijn verlossing? Dat is een vraag waar een mens mee kan worstelen. Hoe kan ik nou zeker weten dat wat Hij de Vader betaald heeft, voldoende was? Hoe weet ik nou dat wat Hij betaalde door God werd aangenomen?

Hier heb je het antwoord: in de opstanding van Jezus Christus uit de doden.

God wekte Hem op uit de doden, als het bewijs en als het zichtbare bewijslast dat de gift van Zijn leven en Zijn dood, voldoende waren om zonden weg te nemen van allen die geloven.

De opstanding is de manifestatie van de Vader dat Hij de losprijs van Zijn bloed als genoegdoening heeft aanvaard. Voor de wegneming van al onze zonden.

Wat is dan de hemelvaart van Christus, waar we op Hemelvaartsdag altijd bij stilstaan?

De hemelvaart is Zijn thuiskomst bij de Vader en Zijn zitten aan de rechterhand in de troon. Zijn kroning. Dit is Zijn beloning voor Zijn verlossingswerk.

God heeft Hem uitermate verhoogd en Hem een Naam gegeven boven alle naam. Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie. Heb jij al gebogen??

Aan het einde van de geschiedenis zal elke knie zich buigen voor Christus. Zij die Hem liefhebben zullen in vreugde buigen en Hem aanbidden. Zij die Hem haten zullen het ook moeten doen... Iedereen zal Hem erkennen als de ene Zaligmaker, de enige Zoon van God. Daar wijst de apostel dus op.

Dit zijn de drie grote verlossingsdaden, werken van Christus waar het om gaat in de

verlossing. Er is maar één Naam waardoor wij moeten zalig worden.

Maar nu gaat Paulus verder door iets heel dieps te zeggen. Hij zegt wanneer wij bekeerd zijn, wanneer wij geloven in de Heere Jezus Christus, die verlossende daden van Christus in ons worden teruggevonden. Deze dingen gaan dan ook van ons gelden. Versta me goed, niet in zijn verlossende betekenis. Maar op geestelijke wijze.

Wanneer we door het geloof in Christus zijn, dan worden deze drie zaken ook waar in ons leven. Allereerst sterven we, vervolgens staan we op in een nieuw leven en ten derde worden we met Christus geplaatst in de hemel.

Niet lichamelijk of letterlijk daarboven. Maar dat we heersen met Hem over de machten van zonde, dood, duisternis en hel. Efeze 2 zegt dat God ons, die dood waren door de misdaden, heeft levend gemaakt met Christus en heeft mee opgewekt. Hij heeft ons gezet in de hemel met Christus Jezus.

Nog niet in de uiteindelijke heerlijkheid, maar in de heerlijkheid van het gered zijn.

Begenadigd, geëerd, aangenomen tot... Wachtend op Zijn wederkomst, om meegenomen te worden in de volkomen heerlijkheid die eenmaal geopenbaard zal worden.

Paulus zegt het dus heel duidelijk: de christen is verenigd met Christus in Zijn verlossingsdaden.

Laat ik het nog een keer aanwijzen hier in deze brief. Indien u dan met Christus opgewekt bent, daar heb je het... Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God.

Vers 3: want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.

Met andere woorden, wanneer uw en jouw leven als een christen is verborgen met Christus in God, dan zijn we er al. Gezeten met Hem in de hemel. Hij is ons leven. Hij is het leven van ons leven.

Zeker, dat zijn heel diepe en verborgen zaken. Dingen die onze wijsheid en ons verstand te boven gaan. Maar door het geloof leren we het te verstaan.

Wat Christus voor ons als Verlosser heeft gedaan, komt terug in ons leven op een geestelijke wijze.

Wat wil dat zeggen, dat wij gestorven zijn?

Vanuit de Romeinenbrief hoofdstuk 6 laat Paulus zien dat je dit zo kunt duiden. De oude mens is met Hem gekruisigd, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan, vernietigd wordt. Om het zo eenvoudig mogelijk te zeggen.

Wanneer een mens bekeerd wordt en verenigd wordt met Christus, is hij niet langer meer de mens die hij voor die tijd was. Hij heeft een nieuwe identiteit of een nieuwe uitvoering gekregen. Zoals je dat weleens doet met een boek. Bij een oud boek is de rug stuk, de bladen zijn beduimeld. De taal is verouderd en soms is het nog oud Nederlands. En dan wordt zo'n boek opnieuw uitgegeven.

Dat is wat er gebeurt met bekering. De mens is, zoals de Bijbel erover spreekt, een oude mens. Niet oud in jaren, maar oud in zonden. Wanneer hij bekeerd wordt, dan wordt hij een nieuwe uitgave. Dan is hij niet meer de mens die hij was.

Soms kun je het echt heel duidelijk zien bij heidense volken. Wanneer de Heere in hun leven komt, dan komt daar een glans over hun gezicht en in hun ogen. De oude, donkere, sombere heidense blik die er eerst was, is verdwenen. En je kijkt in een vriendelijk gezicht, met lachende ogen.

Wat is er veranderd? Deze mens is gekomen bij dat punt dat hij met Christus is gestorven.

De oude mens is gestorven en hij is opgewekt in een nieuw leven. En hij heeft die

zegeningen ontvangen waar we het nu over hebben. De vereniging en de gemeenschap met Christus.

Laat ik één voorbeeld geven vanuit de kerkgeschiedenis.

Thomas Chalmers, een groot Schots theoloog uit de 19^e eeuw. In zijn dagen was hij een groot prediker.

Wat was de verandering in zijn leven? Hij was een groot denker en wiskundige. Hij was ook een predikant in de kerk van Schotland. Toen hij begon als predikant was hij nog onbekeerd. Hij wilde graag preken, maar hij kende de genade van God niet. Hij had geen waarachtig geloof.

Hij studeerde de hele week wiskunde. Hij wilde graag professor in de wiskunde worden. En het zag ernaar uit dat hij dat zou worden. Hij was enorm gedreven om dit vak goed te beheersen. Hij studeerde en studeerde en gaf er ook les in.

Op een goede dag werd hij ziek, wel enkele weken. In die periode werd hij bekeerd door de Heere. Hoe?

Doordat hij de Bijbel en goede boeken las. Toen hij gezond werd, ging hij ook weer preken. De verandering was indrukwekkend.

Jaren later probeerde iemand hem weg te zetten op een synodevergadering. Iemand zei van hem dat hij als jong predikant alleen maar aandacht had voor wiskunde. Dat hij nauwelijks voorbereid de preekstoel op ging.

Thomas Chalmers was ook op die vergadering en hij hoorde wat er over hem gezegd werd. Hij voelde wel aan dat deze man hem probeerde weg te zetten. Op een gegeven moment kwam hij naar voren. Er waren enorm veel mensen aanwezig.

Ja, zei hij, het is inderdaad waar. Als een onbekeerde predikant studeerde ik de hele week wiskunde en had ik nauwelijks tijd om mijn preek voor te bereiden. Maar ik had twee grote wiskundige zaken vergeten. De ene is hoe kort de tijd is en de andere hoe lang de eeuwigheid is. En daarmee veranderde hij de situatie in één ogenblik. De mensen zagen dat God zijn leven veranderd had. Ze zagen hoe Christus in zijn ziel had geschinen. Hij was een nieuw mens geworden. De mensen hadden het niet meer over die oude Thomas Chalmers, maar over de nieuwe Thomas.

En dat geldt ook van u en van jou wanneer je verenigd bent met Christus. Dood voor de zonde ben je dan, gestorven aan de wereld en met Christus verborgen in God.

Als u dan met Christus opgewekt bent, zo zoek de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God.

Dat woord 'als' staat er niet om een twijfel op te roepen. Het is een woord dat een gevolg aangeeft, waar een conclusie aan verbonden wordt.

In de veronderstelling dat je werkelijke bekeerd bent, bedoelt Paulus. Dan is dit de verplichting die op je rust: staan naar hemelse zaken. Zoek die. Sta naar meer kennis van God in je binnenste. Naar meer vreugde in Christus.

Sta meer naar de leer die tot de Godzaligheid is, zoals de belijdenisgeschriften samenvatten. Opdat je in je verstand meer gaat verstaan van die leer.

Kijk, de Bijbel leert ons dat er niemand goed is. Dat is iets wat de wereld niet ziet. De mensen zeggen wel dat ik moet zeggen dat iedereen goed is en dat we goed moeten doen. Maar de mensen willen dat niet. Als ze dat echt zouden willen, dan zou dit kerkgebouw overvol zitten. Men zou in de rij staan om een plaats hier in de kerk te hebben. Maar niemand is goed. Dat komt omdat we een gevallen mensengeslacht zijn.

Bekering maakt mensen goed. Niets maakt mensen goed, alleen de bekering tot het geloof in de Heere Jezus Christus.

Je kunt heel netjes, vriendelijk en innemend zijn. Maar wanneer er geen gemeenschap is met Christus door het geloof, ben je geen goed mens.

Dat zegt Paulus in vers 3. U bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Alleen wanneer Christus in ons binnenste leeft, in ons hart woont, komt de goedheid tevoorschijn. Een grote verandering komt dan naar voren. Een godzalig leven, een leven vol van de vreze des Heeren.

We worden dan verplicht om te leven voor de eer en heerlijkheid van Christus Jezus. Iemand beschreef dat zoeken van de dingen die boven zijn als een stuwende kracht van een nieuwe gezindheid. Een stuwende kracht die alle zonden naar buiten drijft. Wanneer we zonder Christus zijn dan houden we van de verkeerde zaken. We houden van de wereld, van de gezindheid van de wereld. We vinden godsdienst saai en God vervelend en lastig. Maar wanneer we Christus leren kennen door het geloof, dan heeft die liefde van Christus een uitdrijvend gevolg. Het drijft onze liefde naar de wereld uit ons leven.

En de liefde wordt de drijvende kracht van een nieuwe gezindheid. Dat betekent ook dat je anders wordt. De christen is anders dan de wereld. Hij is niet meer wie hij voor die tijd was, hij is verenigd met Christus door het geloof. Zijn binnenste is verbonden met Christus in Zijn verlossende daden. Hij is gestorven met Christus, hij is opgestaan met Christus. Hij is gezeten met Christus in de hemel.

En vanuit dit gegeven wordt hij vermaand en verplicht om anders te zijn dan de wereld. In een nieuwe gezindheid te leven. Hij heeft zijn hart en verstand gericht op de hemel. Gericht op het Woord van God. Het leven wordt vervuld van prachtige christen plichten.

Iemand vergeleek dit gedeelte van Kolossenzen met een kledingkast. In naam van de Heere zegt Paulus: Leg af alles wat u in het verleden droeg. Gramschap, toorn, boosheid, lastering, vuil spreken, leugen enzovoorts. Doe uit al die vuile kleren, ga naar de kledingkast. En doe nieuwe kleren aan: liefde, barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoed, zachtmoedigheid, lankmoedigheid. Daar verplicht God ons toe.

Wij moeten dagelijks zoeken de dingen die met God en met Christus te maken hebben. Met de hemel en de eeuwige heerlijkheid.

Jongens en meisjes, in de 19^e eeuw was er een Schots meisje dat de zending in ging naar Nigeria. Het was een dapper meisje. Toen stammen elkaar met speren te lijf wilde gaan, ging ze er midden tussen staan om ze uit elkaar te houden. Wat een moed toonde ze te midden van de enorme haat die zich daar openbaarde. Ze voorkwam dat ze elkaar zouden doden.

En ze ontfermde zich over te vondeling gelegde baby's en verweesde kinderen. Ze zette een weeshuis op. Heel moedig allemaal.

Hoe kwam ze ertoe om zo op de hemel gericht te zijn, om voor de Heere te leven?

Als jong meisje was ze tot geloof gekomen in de Heere Jezus. Als ze ging werken met het weefgetouw of als ze kleding ging maken, had ze haar Bijbel bij zich. En als ze dan achter het weefgetouw zat, pakte ze haar Bijbel en dan las ze verschillende hoofdstukken. God gebruikte het om in haar hart te werken om de zending in te gaan en om de arme mensen daar te helpen.

Misschien zou ze vandaag de dag wel terug moeten komen om hier het Evangelie te brengen, want er zijn er zovelen in ons land die de Heere Jezus niet kennen.

Het Evangelie maakt ons tot geestelijke mensen. Laten we, als we als christenen bij elkaar zijn met elkaar spreken over hogere waarden... Zoek onophoudelijk de dingen die boven zijn. Richt daar je denken, je verstand op. Zo veel als mogelijk.

Natuurlijk hebben we onze dagelijkse bezigheden en beslommeringen, die onze gedachten

op deze aarde richten. Maar zodra onze gedachten vrij zijn, laat ze dan omhoog gaan en niet naar de aarde.

Waar gaan je gedachten heen als je je ontspant? Gaan ze naar beneden... of naar boven? Zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn waar Christus Jezus is.

Onze vereniging met Christus garandeert ons dat we weldra met Hem in de heerlijkheid zullen zijn. Ziet u het? En jij? Lees vers 4 maar. Wanneer Christus Die ons leven is zal geopenbaard zijn, dan zult u ook met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Niet-christenen vinden godsdienst saai. Maar wanneer je bekeerd wordt, heb je God lief. En je hebt lief dat wat tot God behoort. In plaats van saai, wordt het een wezenlijk onderdeel van je leven. Je kunt niet meer buiten Hem. Hij is alles waar het voor jou om gaat wanneer je tot geloof komt in Christus.

Dat is wat bekering doet: onze oude levens worden nieuwe uitgaven. Dan zoeken we God te behagen, God te eren, voor Hem te leven.

Jongens en meisjes ik sluit af met een voorbeeld voor jullie.

Er was eens een Schotse edelman. Zijn vrouw leefde niet meer, hij had alleen nog een dochter. Zijn liefde voor haar was groot. Ze was alles wat hij had. Op een dag sprak hij tot haar: 'Mijn lief kind, ik zou graag willen dat je in het huwelijk trad met een heel knappe prins.'

Op een dag werd er op de poort van de kasteeltuyn geklopt, een luide klop. Het meisje ging naar beneden en zag daar een bedelaar staan. Hij boog zich en pakte haar hand. Zacht klonk zijn stem: 'Ik ben gekomen om u ten huwelijk te vragen.' Doordringend keek zij hem aan. Toen sprak ze, zacht, maar met vaste stem: 'Zeer goed, hier is mijn hand.' 'En wanneer zal ons huwelijk voltrokken worden?' sprak de bedelaar. Ze antwoordde: 'Vandaag over een jaar.' De zwerver verdween. Het meisjes ging weer terug naar boven en op de vraag van haar vader wie dat was, zei ze dat het de man was met wie ze zou gaan trouwen. Haar vader keek uit het raam en zag de bedelaar op zijn krukken weg strompelen. De vader dacht dat ze haar verstand verloren had. Hij probeerde haar tot andere gedachten te brengen, maar ze hield vast aan haar belofte dat hij over een jaar zou terugkomen. Er was bijna een jaar voorbij. Niemand had de bedelaar meer gezien. 'Kind, zie je nu wel dat hij niet komt. Vergeet die belofte toch...' 'Vader, hij zal komen,' antwoordde ze.

Het jaar en één dag gingen voorbij en op die bewuste dag klonk er trompetgeschal. Het meisje en haar vader en alle bewoners van het kasteel keken naar buiten. Er stond een geweldige stoet bij de poort. Een edelman omringd door mannen stond aan de deur van de poort, om het meisje te halen. Het was de kroonprins, het was de bedelaar. De eerste keer kwam hij verkleed als bedelaar. Het meisje had ondanks de lompen en de krukken hem haar jawoord gegeven.

Dit is het beeld van de christen. De christen in dit leven is getrouwd met een bedelaar. Dat is wat de mensen van Jezus denken. Een bedelaar, voor wie niemand oog of interesse heeft. Een bedelaar, maar wacht tot Hij terugkomt. Wacht totdat Christus geopenbaard zal worden in heerlijkheid. Dan zullen we zien wat voor Heere en Koning Hij is. Dan zien we de vreugde en blijdschap van allen die op Hem leerden vertrouwen.

Wanneer de bazuin zal klinken, dan zullen allen die van de Heere zijn voor eeuwig met Hem zijn. Dat is wat Paulus hier zegt. Bedenk daarom de dingen die boven zijn.

Hoor de klop van de bedelaar aan de deur van je hart. Je zegt: Een bedelaar? Ja, een bedelaar...

We lezen van Hem dat Hij geen gedaante had noch heerlijkheid dat we Hem zouden begeerd hebben. Hij was een Man van smarten. Hij klopt op de deur van uw en jouw hart. Hoe lang klopt Hij al? Wil je Hem, wilt u Hem buiten laten staan? Nu klopt Hij nog op de deur van je hart. Hij wil jou behouden en het leven schenken.

Laat Hem niet buiten staan, sluit Hem niet buiten. Bedenk dat je dan eenmaal zelf buiten gesloten wordt. Voor eeuwig...

Dan zal Hij niet meer kloppen. Dan zal Zijn rechtvaardig oordeel jou en u treffen.

Hoor daarom heden Zijn stem. Wanneer Hij roept om het leven in Hem te zoeken. We hebben een levende Heere! Hij is opgestaan, opgevaren en leeft om voor Zijn kerk te bidden. Wat rijk als de Geest je op deze biddende Hogepriester richt.

Ik arm, ellendig en nooddruftig, maar deze Verlosser is sterk. In Hem ligt het leven.

Wanneer we de dingen bedenken die boven zijn, krijgen we zicht op die verborgen Koning. Die Zich openbaart. Er komt dan steeds meer kennis van de Heere Jezus in de kracht van Zijn opstanding. En in de kracht van Zijn voorbede. In heel Zijn Middelaarswerk. Zoek de dingen die boven zijn. Wat is het zegen om iets van dat wonder te kennen. Van dat levend gemaakt zijn door en in Christus. Om de Opgestane Heere Jezus te kennen. Om Hem meer en meer te gaan kennen. Om de dingen te gaan zoeken die boven zijn. Wat zoeken wij? Wat zoekt u? Die vraag blijft vanmorgen haken.

Jongen, meisje, oudere, zoek toch niet de dingen van deze aarde. Ja, je mag hier je taak hebben en aan je toekomst werken, ook wanneer je eindexamen gaat doen. Maar zoek niet de dingen van deze wereld. Laat de Heere Jezus Christus het grootste en belangrijkste zijn in je leven. Want deze wereld gaat voorbij, met al haar begerlijkheden. Maar wie Hem kent blijft tot in het eeuwige leven.

Waarom zou je sterven? Als God roept: Wend je tot Mij, bekeer je. Zoek de Heere, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Sta naar meerdere kennis van Hem en wandel in overeenstemming met Zijn geboden. Zoek de dingen die boven zijn.

Amen