

De Queer Generatie komt eraan!

Eind vorig jaar verscheen er in de Verenigde Staten een onderzoek waaruit bleek dat 39% van de jongeren in de leeftijd van 18-24 jaar zich rekent tot de lhbtq-gemeenschap. Onder christelijke jongeren is dat percentage lager, maar toch altijd nog een forse 28%. Naar aanleiding daarvan voorspelde een christelijke opinieleader* dat in de volgende generatie de *meerderheid* zich zal identificeren als behorend tot één van de lhbtq-minderheden. *'Here comes the Queer Generation!'*

Nederland is Amerika niet, maar we moeten rekening houden met de mogelijkheid dat Amerika ook hierin ons voorland is. Vijf jaar geleden waren er in HGJB-gemeenten nauwelijks of geen jongeren die zich transgender noemden. Nu is het hard op weg een redelijk normaal verschijnsel te worden.

We meenden lang dat we ervan uit konden gaan dat iemand – tenzij anders blijkt – heteroseksueel is en *cisgender* (iemand wiens genderidentiteit overeenkomt met zijn of haar biologische geslacht). Die tijd lijkt voorbij. De *Queer Generatie* komt eraan, een generatie die *niet* heteroseksueel en *cisgender* is. We kunnen er maar beter op voorbereid zijn.

Rijneveld

Misschien ter geruststelling: dat betekent niet dat al deze jongeren homoseksueel of biseksueel zullen zijn en/of het sterke gevoel zullen hebben in het verkeerde lichaam geboren te zijn. Het betekent dat veel jongeren niet meer overweg kunnen met het traditionele onderscheid tussen 'man' en 'vrouw', eventueel aangevuld met het onderscheid tussen 'hetero-' en 'homoseksueel'. Seksualiteit is fluïde en er zijn veel méér genderidentiteiten dan 'man' of 'vrouw'.

Over die laatste ontwikkeling gaat het in deze special van *Generator*. Vroeger zeiden we misschien dat er veel verschillende manieren zijn om je man- of vrouw-zijn te beleven. Daarmee erkenden we dat de ene man of vrouw de andere niet is, maar we bleven de mensheid verdelen in mannen en vrouwen. De *Queer Generatie* wil daarvan af. Ze wil zich niet laten vangen in die tweedeling.

Daarmee stellen ze de oude definitie van man of vrouw zijn ter discussie. Een man is niet iemand die geboren is met mannelijke geslachtsdelen, maar iemand die zich man voelt. Een bekend voorbeeld

hiervan is de dichter Marieke Lucas Rijneveld. Biologisch is hij een vrouw, maar hij wil als hij/hem aangesproken worden.

Handreiking

De *Queer Generatie* stelt nieuwe vragen aan de kerk en het christelijke jeugdwerk. We staan daarbij nog maar aan het begin. Dit nummer van *Generator* wil daarvoor een eerste handreiking zijn.

De Amerikaan Pieter Valk, de opinieleader naar wie aan het begin van dit artikel verwezen wordt, roept ertoe op om de kalmte te bewaren. Als een groot deel van de volgende generatie zichzelf identificeert als lhbtq, is het zinloos om dat te ontkennen, alsof ze tóch heteroseksueel en *cisgender* zijn. 'Wat zou er gebeuren als ouders rustig reageerden, "Jij bent dus *queer*? Oké! Dat verrast God niet. Zijn wijsheid is nog steeds duidelijk en erg goed voor jou!" Wat we moeten doen, zegt Valk, is 'disciple the Queer Generation' (onderwijs de *Queer Generatie*). Dat is een mooie opmaat om na te denken over onze transgenderjongeren. Nog één keer Pieter Valk: 'Christelijke ouders [en christelijk jeugdwerk – HvW] moeten niet in paniek raken maar hun kinderen onderwijzen met Gods liefde en wijsheid voor *queer people*.'

Herman van Wijngaarden
eindredacteur

* <https://www.pietervalk.com/blog/disciple-the-queer-generation>

