

## Prof. Van den Belt presenteert *Geestspraak*

Feestelijk was het, op vrijdag 24 mei in Apeldoorn, waar prof. dr. H. van den Belt in de Barnabaskerk onder de titel 'Fundament of bron? De Bijbel in de systematische theologie' zijn oratie als hoogleraar Systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn uitsprak. De benoeming aan de TUA betekende het einde van de bijna zeventien jaar durende formele verbondenheid met de Gereformeerde Bond. Als een geschenk aan de kerk ervoeren we de presentatie van zijn nieuwste boek, *Geestspraak. Hoe we de Bijbel kunnen verstaan*, een studie die predikanten, studenten theologie en geïnteresseerde gemeenteleden veel aanreikt met het oog op actuele en complexe vragen.

Uitgever Peter Gorter van KokBoeken-centrum overhandigde op het symposium dat aan de oratie voorafging, de auteur het eerste exemplaar. Uit dankbaarheid gaf deze dit eerste exemplaar door aan Piet Vergunst. Prof. Van den Belt: 'Zeventien jaar trokken we samen op, deelden we alle veranderingen en

ontwikkelingen rond mijn plaats in de academische theologie, was er meeleven en gebed. Tijdens de eerste sollicitatie, aan de Universiteit Utrecht, vroeg een hoogleraar: "Welke boekjes heeft u eigenlijk geschreven, dr. Van den Belt?" Je gaf me een schop onder de tafel, bang dat ik zou overreageren...' Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond, dat hem om een studie over hermeneutiek vroeg, is dankbaar dat prof. Van den Belt *Geestspraak* afgerond heeft. Het was een langgekoesterde wens. Over enige tijd hoopt een van onze jongere theologen deze studie in ons blad te bespreken. Wat studiezin in hervormd-gereformeerde kring betreft merken we tevens op dat deze maand van de hand van dr. A.A.A. Prosman het boek *Theologie en hermeneutiek. Een problematische verhouding* (uitg. Eburon) verscheen. Het onderstreept te meer de relevantie van de bezinning over onze benadering van de Bijbel. Ook op deze studie komen we later dit jaar terug.



*Uitgever Peter Gorter overhandigt prof. Van den Belt zijn eigen studie...*



*...waarna deze dit exemplaar aan Piet Vergunst aanbiedt.*